



We zitten hier in een prachtige kerk.
Menig parochiaan kan een mooi verhaal over onze kerk vertellen.
Wanneer je die verhalen aanhoort merk je ook er dat iets wezenlijks mist.
We zullen een handje helpen: Het staat in de kerk
en het begint met een "t". JUIST!

't Örgel!

Zoals U weet zijn we al een aantal jaren aan het werk om in onze kerk een pijporgel te krijgen; inmiddels is het dan zo ver. Alle toestemmingen en vergunningen die we nodig hebben zijn binnen. Het "Nickolson-orgel" komt eraan!

En weet U nog?

7 November 2009 was er DE aftrap van het "orgeljaar". Samen met alle koren hebben we een feestelijke dienst gezongen ter ere van de H. Willibrordus.

De Pastoor liet in z'n preek een aantal kinderen van het kinderkoor op een echte orgelpijp blazen. Tot hun verbazing kregen ze daar zo waar nog geluid uit ook! 7 November 2010, precies een jaar later, zal het Nickolson-orgel worden ingewijd. Op het patroonsfeest van Willibrord zullen we dan, voor het eerst, de prachtige, Engelse en romantische geluiden van ons nieuwe pijporgel horen. Samen met alle koren zullen we mooie muziek maken. Want muziek is een deel van de goede God die de ziel binnen treedt langs de oren.

Wij verheugen ons daar immens op.

Vanaf deze week proberen wij U bij elke verschijning van de Fakkelt bij te praten over 't Örgel.

Volgende keer: de mening van Jans van Klontjebuurt.

Een muzikale groet van de wichter van 'd örgelkemmizzie