



Wat een feest...

Afgelopen zondag was het dan eindelijk zover.

Een heel jaar lang hebben we er naar uitgekeken om de langverwachte klanken van het orgel te mogen beluisteren.

Weet U het nog? 7 november 2009 hebben we de kick off gegeven aan ons orgeljaar. We hebben ons zelf ten doel gesteld om over precies 1 jaar de inwijding van het orgel te vieren.

Het is gelukt!

Wat fijn dat zoveel mensen tot op het laatste moment aandacht hebben kunnen schenken aan de organisatie van dit feestelijke weekend.

Wat fijn ook om te horen dat een flink aantal kritische mensen hun mening hebben moet bijstellen wat betreft de plaats van het orgel en koor.

We hebben van veel mensen de complimenten mogen ontvangen dat het een prachtig verzorgde viering is geweest; en dat, hoewel je het koor niet meer kunt zien, het koor geweldig klonk achter uit de kerk.

“Je moet er even aan wennen, maar het is een goede plek” is de veel gehoorde mening.

En nu verder...

Want verder gaan we, er moet nog flink aan de financiën gewerkt worden.

Zaterdag 20 november is er een open middag voor organisten.

Organisten zijn die middag tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom om ons orgel te bespelen.

Op zondag 28 november wordt er een concert gegeven door het koor Cantabile o.l.v. Henk de Muinck; hij zelf zal ook een aantal stukken op het orgel gaan spelen.

Voor U een mooie kans om opnieuw het orgel te beluisteren. Het concert begint om 14.30 uur en zoals gebruikelijk is er geen entree maar wordt er een collecte gehouden ten bate van ons orgel.

Een muzikale groet van de wichter van 'd örgelkemmizzie