



Het is zaterdag 10 april en ik heb net "ons" orgel gezien!
Het staat al in het atelier van de Firma Feenstra te Grootegast.
De 1^e werkzaamheden zijn begonnen.
Ik heb van alles gezien, de "great lade" (= hoofdwindlade)
staat voor in het atelier voorzien van lijmklemmen en was met schapenleer
bekleed. De eikenhouten kast en het grenen bokwerk (=stellingwerk) stond
als een soort raamwerk klaar. Ook het onderklavier is al gerestaureerd,
de zwarte boventoetsen van ebbenhout zijn ingelegd.
Nu je een "doorkijkje" hebt van het orgel zie je ook allerlei inscripties.
Zo staat er op de hoofdwindlade "1891 W. Morton";
en bij het klavier zie je een inscriptie van "Saint Saviours Reading".
Er zijn ook al een aantal pijpen schoongemaakt en ik zag 2 verschillende
soorten, de één is gemaakt van lood (heeft een wat donkere klank), de ander
van een legering van lood en tin (heeft een meer heldere klank).
In het parochiehuis kunt U een aantal foto's bekijken van dit bezoek.
Mocht het nu bij U ook zo gaan "kietelen in 't lief", zoals bij Jans van
Klontjebuurt; op 5 juni wordt er door de orgelcommissie een excursie
georganiseerd naar Schagen. In de Christophoruskerk aldaar staat ook
een Nicholson orgel dat we gaan beluisteren. Er wordt een tussenstop
gehouden in Grootegast waar "ons" Nicholson orgel gerestaureerd wordt
en kunt U met eigen ogen zien hoever de restauratie is.
Aanmelden voor deze excursie kun U doen bij Christel Blanke.
Telefoonnr. 0599 583089 of n.blanke@home.nl.
We gaan met eigen vervoer, en de kosten daarvan worden gedeeld.

Een muzikale groet van de wichter van 'd örgelkemmizzie