



Tijdsverschil...

Op het moment van dit schrijven en het uitkomen van de Fakkel zit een tijdsverschil van bijna 2 weken. In de volgende 2 weken gaat er dan ook heel wat gebeuren waarvan wij slechts kunnen hopen dat het succesvol is geweest. Wat staat er te gebeuren: Allereerst is er op 5 juni de excursie naar Schagen waar de "grote broer" van ons Nickolson-orgel staat, we krijgen een rondleiding door de kerk en er is een demonstratie van het pijporgel. We maken ook nog een tussenstop in Grootegast om te kijken hoever het met de restauratie van 't örgel is. Dan vieren we op 6 juni de parochiedag; in de kerk gaan we dan werkelijk laten zien waar het orgel komt te staan. Hoe???

Komt kijken, luisteren en meevieren!

In de volgende collumn maken we een verslag van het weekend van 5 en 6 juni, ook proberen we weer foto's te maken en deze op te hangen in het parochiehuis zodat U allen op de hoogte kunt blijven.

Dan het volgende: we zijn op zoek naar een opslagplaats voor de kerkbanken die straks uit de kerk gaan omdat het orgel vanaf oktober 2010 opgebouwd gaat worden. Wie helpt ons aan een droge opslagplaats?

Via deze collumn willen we ook alvast graag Uw aandacht vragen voor een **korenconcert** dat plaats vindt op **zondag 27 juni 14.30 uur**.

Net als iedere andere parochiaan willen ook de koren hun steentje bijdragen aan het pijporgelfonds, komt allen en geniet van een mooi concert gegeven door het Jongerenkoor 'Friends in Harmony', 'Sometimes' en 'het Willibrordkoor'.

Een muzikale groet van de wichter van 'd örgelkemmizzie