



Afgelopen 5 juni was het dan zo ver.

Met een mooie groep mensen van onze parochie zijn we naar Schagen geweest om de grotere broer van ons nieuwe orgel te bekijken te beluisteren.

Tegen 10.00 uur 's ochtends reisden we af richting Schagen.

Omdat de reis toch wel redelijk lang was hebben we een pauze ingelast bij het monument midden op de Afsluitdijk. Het weer was prachtig en iedereen was goed geluimd. We hadden allemaal uitgebreide informatie op papier mee van onze reisleader Ton. Ton heeft zich hier weer echt z'n beste kant laten zien. Zelfs de skyline van Schagen werd beschreven.

Één kerktoeren die rijkelijk versierd zou zijn en één kale toeren.

Geheel tegen onze verwachtingen in was de kale toeren die van de RK-parochie.

Ondanks navigatiesystemen enzovoorts kwamen een aantal van onze groep later aan bij de kerk in Schagen. Dat lag niet zo zeer aan de mensen zelf maar aan de alom gevreesde omleidingen die er soms zijn.

Eenmaal in de kerk werden wij vergast op een rondleiding door de kerk. Ook de kerk in Schagen is een Tepe-kerk net als onze kerk. Dus qua akoestiek en de werking van het geluid goed te vergelijken met onze kerk. Veel aandacht werd besteed aan de prachtig gebrandschilderde ramen.

De gids heeft hier een prachtig, deskundig en enthousiast verhaal over gehouden. Voor mensen die ooit nog eens in Schagen komen: een aanrader om eens een kijkje in de kerk te nemen. Na de rondleiding kreeg Theo van der Ploeg, de organist van de kerk, het woord. Hij heeft een bijzonder interessante inleiding gehouden over hun Nicholson-orgel. Het is en blijft een prachtig Engels instrument. Omdat één van onze koorleden problemen blijft houden met het Engels zou ons orgel een integratietraject door moeten maken met het ultieme doel de naam dan te wijzigen in 'Sunterkloasörgel'. Het tweede deel van de inleiding van Theo van der Ploeg bestond uit een mini-concert. Van der Ploeg speelde een aantal werken met de registers zoals ons 'Sunterkloasörgel' dat heeft. Zo kregen wij een duidelijk (klank)beeld van hoe ons orgel zich aan laat horen. Echt kippenviel, zo mooi en geweldig, gewoon hemels! Na al deze mooi indrukken reisden we weer huiswaarts en met in onze zak de felicitaties van de mensen in Schagen over de aanschaf van een prachtig instrument. Onderweg hebben een aantal van ons de dag nog gezellig afgesloten met een etentje onderweg. Er werd en wordt nog veel nagepraat over deze prachtige en gezellige dag. Ook de dag daarna, onze parochiedag, werd nagepraat. Tijdens de viering werden we door pastor Damsté al opmerkzaam gemaakt op onze orgelthermometer. De stand is nu € 105.000,00. Een geweldige prestatie. Na de viering werden een aantal sterke mannen gecharterd om twee kerkbanken te verwijderen van de plek waar straks ons orgel komt te staan. Er was nog even hilariteit omdat de verkeerde banken losgeschroefd werden. De reactie was toen of we ze niet meteen allemaal weg konden halen. Nog even geduld mijne heren. Het komt en we doen het stapje voor stapje. Maar dat het nieuwe orgel komt dat staat nu wel als een paal boven water. Er zit gang en ook ontzettend veel muziek in ons orgelproject.

Een muzikale groet van de wichter van 'd örgelkemmizzie